

Årsberetning FK's Venner 2016

Vi er nu godt i gang med 2017 og det er tid for en kort opsummering på, hvad der skete i 2016.

I ord og billeder vil jeg her gengive et skønt og både traditionelt og nytænkende år set med Vennernes øjne.

Cykelløbet

I år var der knap så mange deltagere som der plejer. 47 cyklende og 2 løbere.

Det kan skyldes vejret som var helt fantastisk og alle blev varmet godt igennem og der skulle rigeligt med væske til for at holde tempoet oppe.

Der blev vanen tro uddelt masser af spurtpremier og blandt de mange cyklister og løberne, havde vi i år en usynlig deltager nemlig *"FK super sprinteren"* som vi også regner med deltager i 2017.

"FK super sprinteren" kunne sponsoreres, hvis man ikke selv havde mulighed for at deltage eller ikke kunne finde en at sponsorerer. Sponsoratet kunne gives ved at fastsætte et beløb efter eget valg pr. gennemsnitlig kørt omgang af alle deltagere.

Der blev i alt indkørt knap 13.000,- kr.



Sankt Hans Aften

Spisning, båltale og bål alt som det plejer at være, - næsten. I år havde vi valgt at båltalen skulle holdes inden bålet blev tændt og det fungerede rigtig god.

Dermed var der fuld fokus på talen og først efterfølgende blev bålet tændt og midsommervisen sunget.

Der var desværre ikke så stor tilslutning til spisningen som der plejer at være, hvilket muligvis skyldes vejret.

Alligevel var stemningen rigtig god og hyggelig på trods af de gevaldige regnskyl, der kom lige op til kl. 18:00, hvor maden skulle serveres. Alle kunne krybe i ly for regnen i vores telt og jeg tror alle forblev næsten tørre.

Der kom rigtig mange for at høre årets båltale og se heksen flyve til Bloksbjerg fra det brændende bål.

Erling Glud Nielsen var årets båltaler og som nyvalgt Formand for FK73 delte han bl.a. nogle af sine tanker omkring udviklingen i Kragelund primært omkring den nye hal.



Rock på Økogården

Hvis vi selv skal sige det, så blev det årets begivenhed i Kragelund!
For første gang afholdt vi en friluftskoncert på Urbakgård med musik af lokale aktører og hovednavnet var U2 kopibandet Die Herren.

Med bryghusets Cigar bar, brugsens sodavand og snackbod og Vennernes mad- og øl-udskænkning var der lagt op til den store fest.

Først spillede **Story tellers** derefter **Die Freunde** og til sidst fik vi vist alle en ordentlig en på opleveren med **Die Herren**.

Der var meget stor lokal opbakning til arrangementet og det er vi rigtig glade for.

En speciel stor tak Esben og Troels for belysningen som var helt i særklasse, sponsorerne og til Niels Kofod-Nielsen og Henrik Østergaard, uden jer var det aldrig blevet.



Julefrokost

Vi gjorde det alligevel,- selvom vi havde truet med ikke, at ville gøre det.
Julefrokosten skulle vi have og til vores store glæde var der rigtig mange, der synes det var en god ide og vi havde en fantastisk aften sammen med alle dem, der havde mulighed for at være med.
Vi havde sænket prisen, droppet bandet, men Ikke musikken, som Flo & Co klarede i fin stil.
Næste år lover jeg, at der ikke er for lidt snaps.
96 glade og feststemte gæster,- så er det ingen sag at afholde en fest.



Årets resultat

2016 blev et rigtig godt år for Venerne.
Med et fint overskud, hvoraf vi har brugt nogle penge på et ny telt, kan vi med glæde overføre kr. 33.000,- til hovedkassen!
Tak til alle der har deltaget i vores arrangementer, hjulpet med det praktiske og i det hele taget bakket op!
Til sidst en KÆMPE stor TAK til: Mette, Marianne, Bettina, Jesper, Sandra, Søren, Alison, Jan og Lasse for indsatsen i 2016.

På gensyn 2017!
Mange hilsner Anna Grethe